



**VOL VERWACHTING KLOPT ONS HART – 2 PETRUS 3:8-14**

# De verwachting van de gelovige

1 Kor. 1:7 (GNB) dat geen enkele genadegave u ontbreekt, terwijl u vol verwachting uitziet naar het moment dat onze Heer Jezus Christus zich zal openbaren.

# De verwachting van de gelovige

1 Thess. 4:15 (NBV) Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan.

# De verwachting van de gelovige

Tit. 2:13 (HSV) Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

# Nog een heel korte tijd...

Hebr. 10:37 (NBV) Immers: 'Nog een heel korte tijd, dan komt hij die komen zal, hij blijft niet lang meer weg...

Openb. 1:3 (NBV) Want de tijd is nabij.

A dramatic sky with a rainbow and lightning bolts striking the clouds. The rainbow is a vibrant arc of colors stretching across the upper half of the frame. Below it, dark, stormy clouds are illuminated by bright, jagged lightning bolts that strike downwards. The overall atmosphere is one of awe and divine power.

# 2 Petrus 3:8-14

VOL VERWACHTING KLOPT ONS HART – 2 PETRUS 3:8-14

2 Petrus 3:8 (HSV) Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.  
9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.



2 Petrus 3:10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.



# Als een dief in de nacht

Matt. 24:43 (NBV) Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken.

# Wees dus waakzaam

Matt. 24:44 (NBV) Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

Matt. 25:13 (NBV) Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

# De les van de vijgenboom

Matt. 24:32-33 (NBV) Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is.



**Er is nog niet eerder een generatie  
geweest die zoveel profetieën over  
de eindtijd ziet uitkomen**

**VOL VERWACHTING KLOOPT ONS HART – 2 PETRUS 3:8-14**

# Zeven tekenen van de tijd

1. Toename van oorlogen, epidemieën en natuurrampen
2. Wereldwijde verbreiding van het Evangelie
3. Ernstige toename van christenvervolging
4. Het herstel van Israël
5. Het ontstaan van een wereldregering
6. Het niet meer kunnen (ver)kopen zonder het teken
7. Toename van wetteloosheid en verkilling van de liefde

# Hef je hoofd omhoog

Luc. 21:28 (GNB) Wanneer deze dingen gaan gebeuren, richt je dan op, hef je hoofd op, want je bevrijding is dichtbij.

# Als een dief in de nacht

1 Thess. 5:2 (NBV) Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht.

1 Thess. 5:4 (NBV) Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, 5 want u bent allen kinderen van het licht en van de dag.

2 Petrus 3:11 (HSV) Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.



2 Petrus 3:12a (NBV) u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt!

(BGT) Verlang naar de dag dat God zal komen. Help mee om die dag sneller te laten komen.

2 Petrus 3:13 (HSV) Maar wij verwachten,  
overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en  
een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.  
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen  
verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos  
door Hem bevonden te worden in vrede.



**Daar moet je niet bang voor zijn,  
daar moet je klaar voor zijn!**

**VOL VERWACHTING KLOPT ONS HART – 2 PETRUS 3:8-14**



**VOL VERWACHTING KLOPT ONS HART – 2 PETRUS 3:8-14**